

## **Min hembygd**

Där jag bor finns det en skog nära. Jag bor i Mosabacka och då när jag var liten brukade man säga när vi besökte skogen i förskolan och dagis att den hette morraskogen.

Morraskogen är en liten men grön skog, det finns soptunnor för skräp och bänkar som man kan sitta på om man blir trött. Det går stigar i skogen. När man till slut kommit till andra sidan av skogen (det tar ungefär tre minuter) kommer man till en klippa som är omgiven av träd och buskar. På sommaren kan man se människor som spenderar sin tid utomhus på klippan och har picknick. Pulkabacken är bredvid klippan.

På vintern brukar vi gå till pulkabacken med skolan. Pulkabacken har många olika backar, till exempel isbacken som det någon gång kommer gråtande barn från eftersom de fått snö in i sina kläder eller stött sig någonstans. Sen finns det också backen som kommer från skogen. Den backen som kommer från skogen är roligast eftersom den går snabbt, och man får inte lika mycket snö på sig. Men skogsbacken kan ha is på sig men det är i så fall inte så mycket. Till sist finns den vanliga backen som nästan aldrig har is, bara snö. Den vanliga backen har ofta ramper som man inte ser.

Bort från pulkabacken, genom skogen finns det en finskspråkig skola. I den finskspråkiga skolan är det klasserna 1-9. Mosabacka har en egen tågstation som är nära en liten Alepa och R-kiosk. Nära R-kiosken finns en butik som säljer bakelser, en park, egnahemshus och restauranger. Jag tycker att det är tryggt och jag tycker om att gå på gatorna där och se vad de säljer. På våren så fixar de buskar och träd så de ser fina ut efter vintern, då alla buskar och träd ser ut som om någon trampat ner på dem. På vintern brukar alla hjälpas till med att skotta snö från parkeringsplatsen eftersom det tar ungefär en vecka för att traktorn ska komma och göra det.

Tapanilan Erä och biblioteket är uppe på backen bredvid skolan. Oftast på våren när nästan all snö är redan borta, så planterar de som bor i höghusen växter och blommor på innergården, och river allt ogräs. Jag tycker att alla som bor där är vänliga och hjälper till i det som de kan.

Det finns en busstation i ändan av den gatan som jag bor på och sedan finns det en busstation närmare korsningen där Mosabacka slutar. Man kan gå lätt igenom till exempel från den finskspråkiga skolan till lekparken på Päivölägränd– bredvid R-kiosken– tack vare de små gator som finns, istället för att gå runt alla höghus, egnahemshus och bilvägar.

Jag tycker om att bo i Mosabacka eftersom det är tryggt, människorna är vänliga och naturen är ren.

Tova Niemi 6A

Staffansby lågstadieskola