

## Min hembygd

Jag bor med min mamma, pappa och storebror i Staffansslätten i nordöstra Helsingfors. Omgivningen där jag bor är väldigt tyst och grön. Det är nästan som att bo på landet. I närheten finns det en park, många stigar och en strand. Det är inte bara människor som trivs här utan också olika slags djur som till exempel harar, ekorrar och fasaner. En gång har jag sett en räv som sedan försvann in i buskarna. Jag har bott här hela mitt liv och tänker inte på att flytta bort.

Det som är bäst med min hembygd är att det finns mycket att göra under varje årstid. Jag tycker mycket om att sporta och det är lugnande att kunna gå ute i naturen när jag vill.

Ett par hundra meter från mitt hem finns det en fotbollsplan vid Vanda å. Där brukar jag spela fotboll eller vara med min pappa och flyga modellflygplan. Det är lite roande då vi ofta ser samtidigt riktiga flygplan lyfta och landa på Helsingfors-Vanda flygfält långt borta. På vintern görs fotbollsplanen om till en skridskobana. Bredvid planen finns till och med en familjs sommarställe. Det är en gammal röd stuga och en bastu. Det ser ganska idylliskt ut. Stugan ligger nära den historiska backen som kallas Kaptensbacken, där det för länge sedan fanns en större herrgård. Idag finns det moderna hus där.

Då jag går på länk brukar jag springa förbi Staffansslättens badstrand vid Vanda å. På stranden finns det också en "Gympark" som jag brukar använda. Om man tar gångbron över ån, så kommer man till Domarby Gård. Det är en gammal herrgård som byggdes ungefär samma tid som Sveaborg. Där finns ett stall där man kan se ponnyer och hästar. Där finns också en butik och ett café. På våren brukar jag äta min första uteglass där. Bredvid caféet finns ett hus där det sägs att det spökar, men det tror jag inte på. Domarby är ett viktigt ställe för mig eftersom jag alltid far dit, då jag är ute och springer eller cyklar med min familj. På vägen till och från Domarby kan man se på de vidsträckta åkrarna och på hästarna som kommer förbi på hästvägarna.

Kring Vanda å finns det många friluftstigar som tar dig till olika platser och parker. En av platserna heter Tomtbacka. Där har jag varit otaliga gånger för att titta på bonddjur och äta goda munkar på caféet. På vintern omvandlas friluftstigarna till skidbanor.

Min skola ligger nära mitt hem, ungefär på 1,3 km avstånd. Jag njuter av att gå själv till skolan. Ibland cyklar jag eller far med sparkbräde. Längs skolvägen finns en S-Market och R-kiosk där jag med mina vänner brukar köpa godis eller något smått, då vi går hem efter skolan.

Det finns ett spel på mobiltelefonen som man spelar ute och som heter "Pokémon GO". Tidigare var det mycket populärt och jag var ofta ute för att hitta nya Pokémon i vårt bostadsområde. På det sättet lärde jag mig nya gator i vårt område.

Det är lätt att röra sig till och från Staffansslätten för det finns många bussförbindelser. Man kan också ta tåg till Helsingfors centrum. Vi bor inte nära Malms tågstation, så hela vägen tar ca 45 minuter. Jag åkte rutten en gång med min familj. Vi tog med våra cyklar på tåget och sedan kunde vi åka runt i centrum. Sedan ifjol kan man också hyra "Fillari" stadscyklar, ifall man inte själv har cykel.

I mitt digitala fotoalbum har jag många bilder från platser där jag har spenderat mycket tid, såsom vid korgbollsställningen i vår trädgård, bland mina klubbkamrater på fotbollsklubben, under familjens cykelutflykter i trakten och mycket annat. Det är kära minnen från min hembygd.

Leonard van der Brugge

Staffansby lågstadieskola 2020