

Min hembygd

Baggböle och Svedängen

I min hembygd finns det allt möjligt, och det är viktigt för mig. Jag har bott här i mitt hela liv, alltså 12 år, och har alltid trivts här. Ännu idag finns det platser och saker jag inte visste om i min hembygd.

Här finns det många bra finska skolor, högstadier och lågstadier. Man håller också på att bygga mera skolor som är mycket bra, för hit flyttar fler personer hela tiden. Dagens finns det också, med stora gårdar där barnen kan leka. På gården finns det gungor, rutschkanor, klätterställningar, sandlådor och en korgbollsplan dit man kan gå på fritiden.

Här går det också bra med bussar. Det finns ett stort bibliotek med böcker till alla och i samma hus finns det en läkarmottagning som man kan beställa tid till. Om man tycker om att sporta finns det två stora fotbollsplaner, det finns också byggda trappor för att springa eller gå i. Några lekplatser finns det också, större och mindre. I den större lekparken finns det mycket att göra både på vintern och sommaren.

Det finns skogar överallt och olika slags höghus, radhus och egnahemshus. Husen är ofta gjorda av tegel eller trä. Det finns inte så mycket höghus, men det finns några. I höghusets nedersta våning finns det en frissa. Om man blir hungrig kan man fara till en pizzeria PPK eller Rolls som är en ny restaurang. Tanka kan du också i Teboil samt tvätta bilen och fylla hjulen. Det finns en matbutik med namnet Alepa, det finns en S-Market en liten bit bort med en stor parkeringsplats. På vintern finns det skidspår i Svedängen som är mycket nära där jag bor. Man kan också åka pulka i en stor backe.

Jag kommer ihåg när jag och min familj för några år sedan for till en plats med namnet Sandwich House, vi for på förmiddagen för vi skulle äta brunch. Maten och smörgåsarna var jättegoda och jag skulle gärna fara på nytt. Jag har ett annat minne också om när vi har farit och åka pulka med mina vänner och familj. Man kan själv välja om man vill åka i en större eller mindre backe och min man kan också välja hur högt man vill åka ifrån. Nära pulkabacken finns det en klätterpark med namnet Korkee. Den kan man besöka på sommaren och våren. I min hembygd är det så mycket man kan göra och det är en trivsamt plats att bo på.

Månsas Ada Hänninen åk 6, 24.4.2023