

Min hembygd Åggelby

Jag har bott i Åggelby i halva mitt liv, alltså 6 år, och hittills inte tröttnat på att bo här. Här finns en blandning av många olika saker, och utan variationen skulle det inte vara alls lika trevligt att bo i min hembygd.

I Åggelby finns skolor, ett bibliotek, bra möjligheter till idrott och motion, många pizzerior, vacker natur, bra och trygg kollektivtrafik och en massa annat. Det finns ganska många finska skolor och daghem, men inga svenska. Det tycker jag att är lite synd, men jag har visserligen inte en lång skolväg till Kottby.

En sak jag uppskattar väldigt mycket med Åggelby är hur tryggt det är. Det finns väldigt få stora vägar, vilket gör att både jag och min tioåriga lillebror får röra oss relativt fritt. Kollektivtrafiken är även väldigt bra, det går ganska många bussar i Åggelby och nu när Spårjokern har börjat gå genom Åggelby centrum är den ännu snäppet bättre. Tågstationen är också belägen nära Spårjokerns hållplatser.

I Åggelby centrum finns utöver Spårjokern även Åggelby bibliotek, där det är skönt att vila efter skolan. Där finns väldigt många böcker, vilket jag värderar högt, men inte så många svenska böcker. Trots detta tror jag att de flesta svenskspråkiga hittar en bok i sin smak där. På bibban finns också en 3D-printer som är rolig att titta på och brädspel och tv-spel att spela.

I Åggelby finns också Gnistans fotbollsplan (föreningen har 100-årsjubileum i år!), en tennisplan under sommaren, en skridskobana och ett skidspår under vintern samt trevliga skogsstigar där det går att promenera alternativt löpa. Jag har spelat fotboll i fyra år i Gnistan, och jag har nästan bara positiva minnen från alla träningar och matcher på planen.

Det finns även några bra restauranger i Åggelby, dessa är dock inte speciellt variationsrika. I bara Åggelby centrum finns så många som fyra pizzerior. Utöver dem finns två hamburgerställen jämnare spridda över Åggelby (ett av dem är visserligen på gränsen till Bocksbacka), och dessutom finns det en Subway nära mitt hem. Snabbmatskulturen är alltså dominerande i nästan hela Åggelby.

En av mina absoluta favoritsaker i min hembygd är naturen. Nära mig finns en fantastisk kombination av olika vattendrag, skogar och planerad grönska och växtlighet. Jag uppskattar att ta en promenad och kunna röra mig i min hembygd och samtidigt slippa trafiken. Nära mitt hem finns självständighetsparken, Vanda å, en skog min familj kallar mastskogen (eftersom det står en mast relativt centralt i skogen) och fina skogsstigar att gå på. Under våren finns det godrom i en damm i självständighetsparken, som är roliga att se när de utvecklas, samtidigt som vattnet i Vanda å blir högre i takt med att isen smälter. Vid samma tidpunkt vaknar mastskogen till liv, precis som resten av naturen.

Jag tycker att Åggelby är en väldigt bra plats att bo på, och jag har trivts ända sedan jag flyttade hit. Jag uppskattar nästintill allt här, och jag skulle säga att Åggelby är en lugn, trygg och trivsamt plats att bo på.

Sonja Vidberg Kottby ls