

Månsas 1s  
Åk 6

Ellen   
Öhman

## Min hembygd

Ända sen jag har varit liten har jag bott i Östra Baggböle. Huset jag bor i har en fin bakgård och en stor framgård. På bakgården har jag en trampolin som jag hoppar på varje dag, jag har lärt mig en massa tricks på den. I en damm mitt på vår gård brukar ekorrar och fåglar svalka sig på sommaren. På vintern fryser den till is. En vinter för några år sen, föll min lillebror igenom isen när han försökte ta sig över den. Det brukar vara ett tjockt lager snö där på så man ser inte isen. Det står ett stort äppelträd på bakgården, fast det blir inga bra äpplen. Min och mina grannars bakgårdar har bara ett staket mellan sig. Dom har också ett äppelträd. Deras äppelträds grenar brukar hänga över på vår sida av staketet, och därifrån kommer det jättegoda och söta äpplen. Mina grannar är jättesnälla och trevliga mot min hela familj. Mitt och mina grannars hus är identiska till varandra. Jag har också andra grannar, men dom känner jag inte så bra.

Jag har bott i två olika hus i Östra Baggböle. Huset jag bodde i förr hade en bakgård med terrass och gräsmatta. Mina föräldrar planterade ett körsbärsträd på gården som än idag finns kvar och blommar varje år. Framgården hade en hallonbuske som jag brukade plocka hallon från till kvällsmat. Fast de var plockade på en vanlig framgård, så var dom de bästa hallonen jag nånsin ätit. Det fanns en innergård med en stor gran som man kunde gå under. Det fanns en massa gömställen där. Jag, min syster och våra gamla grannar brukade leka kyrkrätta på gården. Mina gamla grannar bor fortfarande kvar där och de skickar en bild av det blommande körsbärsträdet varje år.

I min hela barndom har jag lekt i många lekparkar men en lekpark har alltid varit min favorit. Min favoritpark heter Framåkersparken och det är min närpark. Då jag var liten fanns det en jättestor gungbräda mitt i parken. Den var kanske två meter hög och jätterolig. Känslan jag fick gungbrädan lyfte upp mig var som att flyga. Det kittlade i magen och jag kommer ihåg hur spännande det var. Nuförtiden finns den inte kvar.

Brevid parken finns också ett lågstadium. I den skolan talar man bara finska. Det är en ganska nyligen byggd sak. Det är en stor vit byggnad med en superfin gård. På gården finns en spindelgunga som jag och min jättebra kompis brukar gunga i. Vi tar så hård fart att gungan nästan faller av. Det är jätteroligt.

På andra sidan vägen av Skolan finns min närbutik. Det är en jätteliten butik och den heter Pikkusisko. Dit går jag och min familj om vi har glömt att köpa något. Dit brukar jag också gå köpa på veckosluten godis. Jag känner igen nästan alla som jobbar där och de känner igen mig. Jag har gått dit också med många mina kompisar.

Varje morgon tar jag mig till skolan med buss och spårvagn. Bussen tar jag en kort väg till Åggelby och spårvagnen tar jag till Månsas. Då det är snöigt väder brukar busstrafiken stanna. Då måste jag ta mig med någon annan buss till skolan eller med skjuts av en förälder. Min skola är i Månsas, den är ganska liten. På våren och början av hösten cyklar jag till skolan. Det är skönt att känna suset av vinden i öronen. Jag och min kompis brukar cykla

en väg som vi kallar Aleksi Ekman-vägen. Vi har hittat på många genvägar eftersom våra klasskompisar har följt efter oss. Vi tycker det är roligt att cykla och hitta nya vägar.