

# Cykeltur i min hembygd

Jag cyklar genom en park med odlingslotter vid Rikroken. Här hyr även min familj en egen liten odlingslott, där vi på somrarna odlar grönsaker och bär. Odlingsloten är nära Stickelbackabäcken. Jag cyklar genom Malm mot Staffansslätten, där jag bor. Malm är ganska nära mitt hem och det är ett trevligt ställe. Mina hobbyer är i Malmhuset, så jag brukar gå till Malm ganska ofta. I Malm finns också en simhall, ett bibliotek och ett köpcenter, jag brukar besöka alla tre ofta.

När jag cyklar, ser jag Staffansby lågstadieskola. Här går jag i skola. Skolan är vit, och har en stor gård. Det bästa med skolgården är att det finns något att göra för alla. Det finns också en förskola där bredvid. På förskolans gård finns ett gult hus som används som handarbets och musikklassrum, tidigare var det också en förskola, där har också jag gått i förskola. Huset är väldigt gammalt och kallas för "gula huset".

Jag cyklar framåt och känner hur solen lyser varmt på mig. Jag cyklar via mitt hus, ett ljust radhus nära Tornsväluparken. Vi har en stor bakgård, där har vi ett växthus och en trampolin. I växthuset odlar vi tomater och på trampolinen studsar vi hela sommaren. På bakgården sitter vår hund på terrassen och njuter av solen. Alldeles bredvid vårt hus finns Tornsväluparken som har just blivit renoverad och är fin och ny. Här i parken fanns tidigare ett vitt hus, där jag gick i eftis. Men den finns inte mera. Nära parken finns ett litet skogsområde där jag brukar rasta vår hund.

Ljudet av löv som prasslar, kommer när jag cyklar framåt. På vägen till simstranden vid Vanda å ser jag många människor ute i det varma vädret. Jag brukar på somrarna cykla hit till Vanda å för att simma. På vintrarna kan man skida på ett spår som går längs ån.

Nära simstranden finns Domarby, dit brukar jag gå i slutet av sommaren för att plocka solrosor. Jag cyklar framåt längs Vanda å mot Tomtbacka gård. Här har jag ofta varit och tittat på djuren. Det finns många olika typer av djur, får, grisar, och kor. Vid Tomtbacka gård finns ett skogsområde och inne i skogen finns Nackböle arboretum.

Jag gillar min hembygd, det är fint att leva just här.

Heta, Staffansby